

'Wat ben ik goed bezig vandaag'

DOOR JAAP TIMMERS

HUIZEN - Mavo 3-leerlingen luisteren naar verslagen over de vervulling van onze planeet en debatteren erover. Als de vuilnisbak vol zit, mag je de rommel er best naast zetten. Dat is wat de meesten ervan vinden voor aanvang van onze collectieve schoonmaakactie.

„Wat moet je dan doen, helemaal mee naar huis nemen? Dat wil toch niemand, zeker niet als het stinkt.“

75 jongelui van Scholengemeenschap Huizermaat laten zich niet gemakkelijk overtuigen in het auditorium.

De scholieren horen van enorme massa's drijvend plastic in de oceanen. Een van deze 'eilanden' is zo groot als Frankrijk, Spanje en Portugal samen en is tien meter dik. De flessen en verpakkingen zijn weggegooid vanaf schepen, of in zee gewaaid bij de kust. Ook rivieren vervoeren miljoenen kilo's rommel naar zee. In de Stille Ocean kilt veel van die rotzooi samen, daar gebracht door zeestromen.

Steeds meer verhalen dringen



Leerlingen van SG Huizermaat bij hun 'buit'.

FOTO STUDIO KASTERMANS

door over aangespoelde walvis-
sen, die de dood vinden doordat
enorme platen plastic hun maag

afsluiten. In een van de kadavers
zou duizend kilo plastic zijn
gevonden. De albatros, de grote

stoere zeevogel, gaat eronder
gebukt. Volgens sommigen
dreigt uitsterfing. Weren zij

veel dat je een wegwerpansteker niet moet openen.

In Huizen gaat het relatief goed. De 'haven van het Gooi' is betrekkelijk schoon. Veel mensen werken er hard aan. We zien plaatjes van idyllische vergezichten en boters algemeen in de haven. De uitstraling van het fonkelnieuwe Nautisch Kwartier valt op, maar wordt ook wat geflatteerd door flesjes in het water en blik in het gras. Een van de leerlingen zegt: „Het kostte nu meer moeite dan wanneer ze de bliks in de vuilnisbak hadden gegooid.“

Als vaak ebt de weifeling weg als we prikken. 'Wat ben ik goed bezig vandaag?' De een raapt fanatieker dan de ander. Een dag eerder is het gebied nog uitgekamd, toch verzamelen we zo'n honderd kilo.

Bij de skarebaan aan IJsselmeer keren we de zakken om en zien we de opbrengst: blik, glas, plastic, papier, een paraplu, een stuk leiding. Weggetrokken uit de berm, dat voelt goed. Een gemeentelijke veegwagen verslindt de boel met huid en haar. Allen worden benoemd tot Bermbendeld voor het leven.